



<h1>Nieuwsbrief 6</h1>	donderdag 16 december 2021		
Vervroegde Kerstvakantie <p>U heeft het dinsdagavond, tijdens de persconferentie, vast meegekregen en gelezen in de nieuwsbrief van de gezamenlijke besturen. De scholen zijn vanaf maandag 20 december dicht. School heeft noodopvang georganiseerd. Heeft u een cruciaal beroep en is de opvang niet voor u te regelen, dan kunt u gebruik maken van de noodopvang. Wilt u dit dat uiterlijk vrijdag 17 december voor 12 uur mailen naar e.buse@mijnplein.nl.</p> <p>Vrijdag 17 december hebben de kinderen van unit 1.2 en 2 om 12 uur vakantie en de kinderen van unit 3 en 4 om 14.15 uur.</p>	Belangrijke data <table border="1"><tr><td>10-01</td><td>Eerste schooldag in 2022</td></tr></table>	10-01	Eerste schooldag in 2022
10-01	Eerste schooldag in 2022		

Zelftesten

De kinderen van unit 3 en 4 hebben inmiddels enkele zelftesten mee naar huis gekregen. Dat betekent dat zij ook voor de Kerstvakantie testen mee hebben gekregen voor de week van 10 tot 14 januari 2022.

Kerst op school

Vanmorgen, donderdag 16 december, was het extra gezellig in de lokalen. De tafels waren feestelijk gedekt en de 'open haard' brandde gezellig. Samen hadden de kinderen en de meesters en juffen een gezellig Kerstontbijt. In een enkele groep zat een kind thuis. Door een online verbinding kon het kind er toch bij zijn en daardoor gezellig met de groep mee ontbijten.

Ondanks dat het nog even duurt voordat het echt Kerstmis is, stond vandaag in het teken van samen leuke Kerstactiviteiten ondernemen. We kunnen terugkijken op een sfeervolle dag.

Kerstkaart mijnplein

Op de voorkant van de Strategische Agenda van mijnplein staat het woord 'toegankelijk'. Op Esmoreit associëren wij dat met een open deur, een luisterend oor, een open oog, gastvrij, jij mag er zijn... Het kerstverhaal begint met het tegenovergestelde: Maria en Jozef voor wie er in de herberg geen plek was. Het gedicht van Kaas Kofferman, straatpastor in Den Haag, beschrijft hoe het wel kan en typeert hoe wij, en onze collega mijnplein-scholen, open staan voor ieder kind.

*De herberg staat wijd open voor mensen van de straat.
Wie er komt binnenlopen vindt een gastvrij klimaat.
De Heer, de herbergier,
Hij roept de mensen binnen voor een maaltijd en vertier.*

*De herberg staat wijd open voor mensen onderweg,
Vermoeid, verdwaald, verlopen op zoek naar heg en steg.
Het is een toevluchtsoord om op verhaal te komen,
Elk mens wordt hier gehoord.*

*De herberg staat wijd open voor mensen moe en mat,
Die niet meer kunnen lopen, gevallen op hun pad.
Een pleisterplaats, een huis, de waard vertrouwt zijn
gasten,
Zijn herberg is een thuis.*

*De herberg staat wijd open voor toevlucht bij de Heer.
Voor wie er binnenlopen neemt het bestaan een keer.
Zij zijn in vreugd'en smart een herberg voor de ander,
De herberg van het hart!*

Dit jaar heeft unit 2.4 de tekening voor de mijnplein Kerstkaart gemaakt. De kinderen hebben samen aan deze tekening gewerkt. Iedereen heeft dus een stukje getekend en zo is de tekening samen tot stand gekomen. De tekening is een weergave van het gedicht.



De laatste schooldagen van dit kalenderjaar zijn aangebroken. Het was wederom een bijzonder jaar. Er is veel flexibiliteit gevraagd van u, uw kinderen en ook van de leerkrachten. Naast het werk dat corona met zich meebracht, heeft iedereen zijn of haar steentje bijgedragen om de kinderen goed en fijn onderwijs te geven. Wij hebben echt gevoeld dat u, als ouder, met ons mededacht en meehielp.

We hebben samen ervaren hoe flexibel en wendbaar we kunnen zijn als dat nodig is. De kinderen zijn daar een inspirerend voorbeeld van. Zij leven in het nu en nemen de dingen zoals ze zijn. Hiermee zijn zij vaak het voorbeeld voor de volwassenen in onverwachte situaties.

